

לכבוד
מר ירון לויץ
מנכ"ל האגודה להתנדבות

הנדון: מיזם להעמקה וחיזוק הקשר בין האוכלוסייה הערבית ליהודית

האגודה להתנדבות שהינך זוכה לעמוד בראשה, נוסדה ע"י אנשים דתיים לאומיים ובראשם הרב צפניה דרורי שליט"א. זו האגודה הכי ותיקה מבין העמותות ואף היתה הראשונה לכוון את המפעל המפואר של השירות הלאומי.

אין זה סוד שיש לא מעט בעיות בכל הקשור לליווי בנות דתיות המשרתות בשירות הלאומי – מבחינה חינוכית, רוחנית, צניעות וגם לא מעט קשרים שנוצרים מדי שנה בין בנות דתיות לערבים ואנו בטוחות שהינך מכיר זאת מקרוב.

אשר על כן, נחרדנו מאד שאתם מתהדרים על המיזם ה"חדשני והייחודי" (כהגדרתכם) בשיתוף עמותת "ביחד ערבים זה לזה" להעמקה וחיזוק הקשר בין האוכלוסייה הערבית ליהודית.

כאגודה לשירות לאומי בהחלט לגיטימי לעסוק בגיוס ערבים לשירות לאומי אבל מכאן ועד להעמקת וחיזוק הקשר יש מרחק תהומי רב שעלול להוביל להתבוללות ולקשרים בין בנותינו היקרות לבין ערבים.

כאמהות ומחנכות, אנו בפורום "מבילות בשירות" עוסקות בליווי בנות שירות ומטפלות בלא מעט פניות של הורים ובנות שנחשפות ונפגעות במהלך השירות הלאומי. העיסוק בפעילויות כאלו מעורר אצלנו חששות רבים כי האגודה להתנדבות איננה מקום בטוח לשירות הלאומי של בנותינו, איך נוכל לישון בלילה בידיעה שהבנות שלנו משרתות תחת אגודה שזו המדיניות שלה? איך אתם ישנים בלילה? האם האגודה להתנדבות היא חברת כח אדם גרידא נטולת ערכים יהודיים? הורים רבים מפקידים בידכם את הפיקדון הכי יקר להם ותפקידכם לשמור על הבנות שלנו ולא להעביר חינוך מחדש על פי ערכים ליברליים ופרוגרסיביים.

לצערנו אנו מרגישות שיש כאן אבדן של המצפן הערכי לשמו הוקמה האגודה להתנדבות ואנו פונות אליך בבקשה לחדול מעידוד התבוללות וטשטוש הזהות היהודית שלנו ולהתרכז במשימתכם החשובה לחזק ולהרחיב את שורות השירות הלאומי תוך שמירה על עולם התוכן והרוח הגדולה ממנו מגיעות בנות השירות.

בברכה,

פורום מבילות בשירות